



### ***Roeimarathon EUREGA, Van St. Goarshausen naar Bonn (100 km)***

Het was al langere tijd een wens van een aantal roeiers binnen de vereniging: deelnemen aan de Europese Rijn Regatta (EUREGA), een marathon-roeitocht over de Rijn. Dit jaar lukte het om een inschrijving voor dit evenement te krijgen en een ploeg bij elkaar te krijgen; vorig weekend was het zover en reisden we met een roeiploeg en een walploeg met verenigingsboot De Ossenmarkt (C4+) af naar Duitsland.

De EUREGA is een traditie die in 1992 begon ter ere van het 110-jarig bestaan van de Bonner Ruder-Verein. Wat destijds bedoeld was als een eenmalig evenement groeide uit tot een jaarlijkse roeimarathon. De start van de koningsafstand (100 km) ligt bij de legendarische Loreley, de finish is in Bonn.

Ter voorbereiding op dit evenement traiden we in de weken voorafgaand aan de marathon op lange afstanden. Aangezien tijdens de tocht aanleggen niet op het programma stond, traiden we vooral op snel wisselen in de boot van stuur en bijna tegelijkertijd wat eten en drinken, genoeg om de volgende 10 km weer door te kunnen. We vonden dat we daar gedurende de trainingen steeds vaardiger in werden maar tijdens de marathon zelf zouden we bij de andere deelnemers pas zien hoe echt snel van stuur wisselen eruit kan zien 😊

De Ossenmarkt hadden we voor vertrek klaar gemaakt voor het te verwachten ruwe water van de Rijn en de sterke rivierstroom. Om te voorkomen dat golven direct de boot in zouden spoelen, plaatsten we (zelf 'geknutselde!') waterkeringen. De gehele rand van de boot plakten we af met dubbele lagen tape (leve de Duktape!). De woensdagochtend-klusploeg was zo vriendelijk geweest om de bankjes te vervangen en vlak voor vertrek de boot nog een keer te 'finetunen'.

Op een hondsvroeg moment werden we zaterdag 2 mei bij het startpunt verwacht zodat alle deelnemende boten om 9.00 uur klaar zouden liggen voor vertrek vanaf St. Goarshausen. Strak geregisseerd door de Duitse marathonorganisatie en onder begeleiding van de waterpolitie gingen we van start. De tocht over de Rijn gaat door een decor dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat (Loreley, Midden-Rijndal en vlak voor Bonn het Siebengebirge). De

eerste kilometers waren we echter vooral bezig met wennen aan het water van de Rijn, met zijn stroming, golfslag en alle scheepvaart die ons van twee kanten passeerde. Maar naarmate de tocht vorderde, kwamen we in een mooi ritme en konden we zeker op de rustiger stukken van de Rijn ook genieten van de talloze burchten en wijngaarden op de oevers.



In Neuwied (bij het 55 km punt) passeerden we het startpunt van de kortere 45-km route. Bij het zien van de nog fris ogende deelnemers van deze route en de energieke halen waarmee ze van start gingen, voelden we ons niet meer zo energiek. Het applaus langs de kant deed echter heel goed dus na nog een pannenkoek, gewoon maar weer door. De laatste kilometers waren zwaar maar onze walploeg reed en fietste ter aanmoediging mee, vanuit de verte herkenbaar door de vertrouwde RV Weesp-kleding.

De aankomst in Bonn was geweldig niet in de laatste plaats door de massa mensen die ons onder luid applaus binnenhaalden. Verbaasd en trots waren we dat we het 'gewoon' gehaald hadden. Met de medewerking van onze trouwe walploeg werden we snel de boot uit geholpen en lukte het ons om De Ossenmarkt de zeer steile kade op te krijgen.

Bij de Bonner Ruderverein was het feest inmiddels in volle gang; alle roeiers en supporters werden met muziek verwelkomd. In het clubhuis konden we aanschuiven voor een mooi diner en voor wie wilde, kon er zelfs nog gedanst worden.

Met veel plezier kijken we terug op dit evenement. Waar we tijdens de tocht af en toe verzuchtten: "Dit nooit meer", werd dat na aankomst al snel: "In de toekomst misschien nog een keer". Hoe dan ook, diegenen die nog eens overwegen om zich hiervoor in te schrijven, kunnen wij een uitdagende, goed georganiseerde en prachtige roeitocht voorspellen.

Wij hadden dit als roeiploeg niet kunnen doen zonder de voortdurende en gezellige begeleiding van Michiel en Tamar als onze walploeg. Zij waren er op elk moment bij het vervoeren, klaarmaken en tillen van de boot; ze waren onze trouwe supporters onderweg en zorgden voor een vlotte terugreis. Tamar en Michiel, nogmaals veel dank.

Fijn ook dat jullie ons ook geen moment hebben geconfronteerd met het feit dat deze marathon ook nog een wedstrijdtocht was en dat jullie konden zien dat we tijdens de tocht veel zijn ingehaald en zeker niet tot de prijswinnaars behoorden.....  
Maar ach, ook hier geldt gelukkig weer dat meedoen belangrijker kan zijn dan winnen.

***De EUREGA-roeiploeg (v.l.n.r.):***

***Wout (WORK), Rinco (RINB), Arthur (AROV), Renske(REBO), Nicola (NIWO)***

